

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- «Περίηφαντοι ὄλο», τραγούδι από τη χορωδία.
Στίχοι- Μουσική :Πασχάλης Αρβανιτίδης
& Olympians
- Tableau vivant, οπτική αναπαράσταση
με ακίνητους χαρακτήρες του ποιήματος
«Ευαγγελισμός και Έλληνισμός»
του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
- «Τὰ κλεφτάπουλα», δραματοποίηση του
Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού.
Συνοδεύει με τη φωνή της η μαθήτριά
Μαγιώνα Ευγενία
- «Μπουμπουλίνα -Μαντώ Μαυρογέντους»,
τραγούδι από τη χορωδία. Στίχοι: Αγγελική Καψάσκη
Μουσική: Σπύρος Λάμπρου
- Θεατρικό: "Το μεγάλο χρέος"
- «Άκρα του τάφου σιωπή», χορευτική απόδοση
του τραγουδιού. Στίχοι: Διονύσιος Σαλωμός
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
- «Ποιός Πόλεμος; Ποιά Ειρήνη;», χορευτική
προσέγγιση της μουσικής σύνθεσης Adagio της
Ελένης Καραϊνδρου, στην μνήμη αυτών που
θυσιάστηκαν για την πατρίδα
- «Εθνικός Ύμνος»
Συνοδεύουν με τα μουσικά τους όργανα οι μαθητές:
Ράλλης Άγγελος κλαρίνο, Γκουδλή Νίνα πιάνο,
Παλάσκα Ευαγγελία- Παραμυθιά πιάνο

Με ιδιαίτερη χαρά
σας προσκαλούμε να αναμοχλεύσουμε
την εθνική μας μνήμη ,στη σχολική μας γιορτή
για τη μεγάλη εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου 1821,
η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
και ώρα 08:30
στη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Με τιμή
Σέρβου τα βόσκια
Η Διευθύντρια
ο Σύλλογος Διδασκόντων
και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

φυσέκια στό ζινάρι.

θαυμάζω τις γυναίκες μας και σ' όνομά τους μνεία.

Στα μάτια και στο πρόσωπο
φαίνουν' οι στοχασμοί τους
τους λέει μεγάλα και πολλά
η τριόβαθη ψυχή τους.

Γλυκεία κι ελεύθερη η ψυχή σα να 'τανε βγαλμένη
κι υψώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη.

Αγάπη κι έρωτας καλού
τα σπλάχνα τους τινάζουν
τα σπλάχνα τους κι η θάλασσα
ποτέ δεν ησυχάζουν.

Αλλά, θεά δεν ημπορώ ν' ακούσω τη φωνή σου,
κι ευθύς εγώ τ' ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω;
Δόξα 'χ' η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.

Στην κεφαλή σου κρέμεται ο ήλιος μαγεμένος
παλληκαρά και μορφονιέ, γειά σου, καλέ, χαρά σου!
Άκου, νησιά, στεριές της γης, εμάθαν τ' όνομά σου!

Εξ αναβρύζει κι η ζωή σ' γη, σ' ουρανό, σε κύμα.

Κι όμορφη βγαίνει κορασιά
ντυμένη με το φως του.

Σπυρίδης Σαλωμός

ΣΤ 1

- ΑΒΒΑΚΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΑΒΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
- ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
- ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
- ΔΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
- ΙΒΑΝΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
- ΚΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΑΓΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΜΑΤΣΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
- ΠΑΡΜΑΞΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
- ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΤ 2

- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΓΚΟΥΔΛΗ ΝΙΝΑ
- ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
- ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΣΟΥΓΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΨΥΡΙΛΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ



**Άλλοι μέ τό κοντύλι τους
κι άλλοι μέ καριοφίλι,**

**όλοι μαζί τῆς λευτεριᾶς
ανάψαν τό φτιλί.**