

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Όνομα ομάδας:.....

Η προσκύνηση των μάγων

«Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα κάποιοι σοφοί μάγοι από την Ανατολή. Πήγαν στο παλάτι του βασιλιά Ηρώδη και ρώτησαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς; Είδαμε ν' ανατέλλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε».

Όταν το άκουσε αυτό ο Ηρώδης ταραχτήκε πολύ, γιατί αυτός ήταν ο βασιλιάς. Φώναξε λοιπόν κοντά του όλους τους σοφούς άνδρες που γνώριζαν καλά τις αγιες γραφές. Ο Ηρώδης τους ρώτησε: «Πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας; Σε ποια πόλη θα γεννηθεί ο βασιλιάς που υποσχέθηκε ο Θεός;»

Αυτοί απάντησαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι λένε οι προφήτες».

Ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους κοντά του. Ήθελε να μάθει πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο για πρώτη φορά. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ και τους είπε: «Ειδοποιήστε με όταν θα βρείτε το παιδί για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».

Οι μάγοι ακολούθησαν το αστέρι κι αυτό τους οδήγησε στη Βηθλεέμ. Ήρθε και στάθηκε πάνω από τον στάβλο, εκεί όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Οι μάγοι μπήκαν μέσα και βρήκαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα του πρόσφεραν πολύτιμα δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα.

Μετά έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο, γιατί ο Θεός τούς πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη.»

Μτ 2, 1-12

Υπογραμμίζω λέξεις κλειδιά σε κάθε παράγραφο του βιβλικού κειμένου και αφηγούμαι την ιστορία.



Φανταζόμαστε τον εαυτό μας μάγο, τι πολύτιμο θα προσφέραμε στον Χριστό , αν γεννιόταν σήμερα;



(Το κάθε μέλος της ομάδας να δώσει τη δική του απάντηση.)





Σκέφτομαι ένα ή δύο θετικά πράγματα για έναν συμμαθητή ή συμμαθήτριά μου και του/τις τα γράφω σε μια κάρτα –δώρο.

Κάρτα – δώρο για

Με αγάπη